



Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ Μπουντάρῃ, Δημάρχῳ Θεσσαλονίκης,  
Προέδρῳ τῆς Αγιορειτικῆς Ἐστίας, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ  
ἀγαπητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ τοῦ παναγάθου Θεοῦ ἡμῶν.

«Τὸ Ἅγιον Ὁρος δὲν εἶναι μόνο ἡ Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι καὶ ἡ παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ἔκφραση τῆς διάρκειάς του. Στοὺς μεγάλους χρόνους τοῦ Βυζαντίου τὸ Ἅγιον Ὁρος θὰ συνδέσῃ τοὺς δύο κόσμους: τὸ ἀρχαῖο ἔλληνικὸν πνεῦμα μὲ τὸν Χριστιανισμό... Τὸ Ἐθνος, μέσω τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ ἀποκτήσῃ συνείδηση τῆς συνέχειάς του, θὰ κρατηθῇ συμπαγές, θὰ ἀντισταθῇ. Τὸ Ἅγιον Ὁρος θὰ γίνῃ ὁ κορυφαῖος χῶρος τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπίδος... Ἐκεῖ, μπαίνοντας στὰ σύνορα τοῦ Ἅγιου Ὁρους [οἱ φωτισμένοι ἄνδρες], ξέρανε πώς ἡταν πιὰ στὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, καὶ πώς γι' αὐτὸ καμιὰ ἐγκόσμια ἔξουσία δὲ θὰ τολμοῦσε νὰ παραβιάσῃ τὸ σύνορο... Τὸ Ἅγιον Ὁρος θὰ γίνῃ ἔτσι ὅχι μόνο καταφύγιο, ἀλλὰ καὶ χῶρος λυτρώσεως. Καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρῆκαν αὐτὴ τὴ λύτρωση θὰ στοιβάζωνται, μὲσ' στοὺς αἰῶνες, σ' αὐτὸ τὸ ξεκομμένο ἀπ' τὸν ἄλλο κόσμο ἐρημητήριο: μνημεῖα ἀρχιτεκτονικά, μνημεῖα τέχνης, ἔργα σοφίας καὶ ποίησης...».

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ μεγάλος Μικρασιάτης πεζογράφος καὶ ἀκαδημαϊκὸς Ἡλίας Βενέζης (Πρόλογος εἰς βιβλίον «Ο Ἄθως», καθηγητοῦ Παύλου Μυλωνᾶ, Ἀθῆνα 1963, σσ. 11-12) τὸ 1963, ὅταν τὸ Ἅγιον Ὁρος ἐώρταζε τὰ χίλια ἔτη ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τοῦ πρώτου κοινοβίου αὐτοῦ, τῆς Μεγίστης Λαύρας, θὰ δώσῃ τὴν ἴδικήν του ἐξήγησιν διὰ τὸ μοναδικὸν εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης φαινόμενον τοῦ Ἅγιου Ὁρους, ἐνθα φυλάσσεται εἰς τεράστιος ἀνεκτίμητος ἱστορικός, ἀρχαιολογικὸς καὶ πνευματικὸς θησαυρός.

Αὐτὸν τὸν θησαυρὸν προσπαθεῖ φιλοτίμως ἡ Αγιορειτικὴ Ἐστία, ὑπὸ τὴν φιλόξενον φιλοαγιορειτικὴν στέγην τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης, νὰ καταστήσῃ περισσότερον προσιτὸν καὶ γνωστὸν εἰς τὸν λαόν, μὲ τὴν σημαντικὴν δραστηριότητα αὐτῆς κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας. Καὶ ὀφείλομεν νὰ ὀμολογήσωμεν ὅτι τὸ ἔχει ἐπιτύχει. Διὰ τῶν ποικίλων ἐκδηλώσεων καὶ διοργανώσεων αὐτῆς, διὰ τῶν συνεδρίων καὶ τῶν ἐκδόσεων, διὰ τῶν ἐκθέσεων καὶ τῶν μεμονωμένων ὄμιλων, μυεῖ τὸ φιλοαγιορειτικὸν κοινὸν ὅχι μόνον τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, εἰς τὰ μυστικὰ τοῦ ὑπεροχιλιετοῦς ἀγιορειτικοῦ μοναχικοῦ βίου. Διότι ἡ ζωὴ τοῦ Ἅγιου Ὁρους, ἐνῷ παραμένει μυστικὴ καὶ κεκρυμμένη εἰς τὴν λατρείαν, εἰς τὰ κελλία καὶ εἰς τὰς καρδίας τῶν μοναχῶν, ἐν τούτοις εἶναι συγγενής, κοντινὴ καὶ ἀνοικτὴ εἰς κάθε ἀνθρωπον. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας, ἡ Ἀθωνικὴ Πολιτεία, ζῆ ὡς ἐν ἡγαπημένον πλάσμα εἰς μίαν στοργικὴν ἀγκάλην, τὴν ἀγκάλην τοῦ κόσμου, ὁ ὅποιος ἀγαπᾷ τὸ Ἅγιον Ὁρος, τὸ ὑπερασπίζεται καὶ τὸ τροφοδοτεῖ μὲ νέον αἷμα.

Οθεν, μνήμονες πάντοτε τῆς κατὰ τὸ παρελθόν πολυτίμου προσφορᾶς τῆς Αγιορειτικῆς Ἐστίας, μετὰ χαρᾶς ἐπληροφορήθημεν τὴν ἔναρξιν τῆς λειτουργίας τοῦ νέου θεσμοῦ τῶν ὑπ' αὐτῆς ὀργανουμένων ἐνιαυσίων Διεθνῶν

Ἐπιστημονικῶν Ἐργαστηρίων, εἰς τὰ ὅποια θὰ παρουσιάζωνται πρωτότυποι ἐπιστημονικαὶ ἀνακοινώσεις καὶ ἐρευνητικαὶ ἐργασίαι, μὲ θέμα τὴν τέχνην, τὸ φυσικὸν περιβάλλον, τὴν ίστορίαν, τὴν ἀρχιτεκτονικὴν καὶ ἄλλους τομεῖς τοῦ Αγίου Ὁρους, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ συμπαράστασιν τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης. Πιστεύομεν, ὅτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν θὰ συνεχισθῇ, ὑπὸ ἐτέρων μορφήν, ἡ χρυσῆ σειρὰ τῶν ἐπιτυχῶν Συνεδρίων τῆς Ἀγιορειτικῆς Ἑστίας, τὰ ὅποια τόσον πολλὰ ἀγαθὰ συνεισέφερον εἰς τὴν μελέτην τῆς ίστορίας καὶ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας αὐτοῦ.

Ἄπὸ τῆς ἔδρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εὐλογοῦντες τὴν διοργάνωσιν τοῦ Α' Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Ἐργαστηρίου, εὐχόμεθα ὅπως, ταῖς πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου, αἱ ἐργασίαι αὐτοῦ στεφθοῦν ὑπὸ πλήρους ἐπιτυχίας καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐκλεκτῶν ἐπιστημόνων καὶ ἐρευνητῶν ἀποκαλύψῃ καὶ ἐτέρας ἀγνώστους πτυχὰς τοῦ πολυεπιπέδου ἀγιορειτικοῦ βίου καὶ τῆς μακραίωνος ἀθωνικῆς ίστορίας.

Ἡ δὲ χάρις τοῦ Σωτῆρος καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Οβις' Νοεμβρίου κθ'

Σταύρος Διάκονος Θεοφάνεων Εὐχέρεων §.